

25/12

Wat maakt mij anders dan de wereld
Als deze dag ten einde loopt
Vier ik de dag waarop Hij niet kwam
Omdat gevoel zo goed verkoopt...

De onschuld van Het Kind
Wordt niet gevonden in het feest
Vier ik de dag die Hij niet kent
Omdat dit altijd zo is geweest...

Wil ik lopen op Zijn Weg
Neem ik Zijn geboden aan
Vier ik de dag die Hij niet gebiedt
Om mijn eigen weg te gaan...

Wees toch niet zo moeilijk
Hij is gekomen en dróeg jouw pijn
Vier ik de dag die Hem niet eert
Om niet moeilijk te hoeven zijn...

Hij maakt mij anders dan de wereld
Vier niet de dag waarop Hij niet kwam
Maar eens de dag waarop Hij komt
De bruiloft van het Lam...