

Kerk

Wist je dat...

De kerk niet is 'geboren' op Pinksterdag bij de uitstorting van de Heilige Geest?

Toch is dit wat wij vaak horen, de 'Kerk', de eerste gemeente is ontstaan op die Pinksterdag en dat lezen we in het boek Handelingen.

Maar is dat ook wat Gods Woord zegt?

Het woord Kerk vind je niet terug in de Bijbel en is geen correcte omschrijving van de gemeenschap van gelovigen. Het loont de moeite om voor jezelf eens te kijken wat de oorsprong van het woord 'kerk' is.

In het Tweede Testament, en vooral in het boek Handelingen, wordt zo'n 118 keer gesproken over de 'ecclesia'.

Dit woord omschrijft niet per definitie de gemeenschap van gelovigen want in het TT wordt iedere groep van mensen die bij elkaar zijn een 'ecclesia' genoemd, lees bv. Handelingen 19:32. Een groep mensen die bij een benzinepomp staan te wachten is in wezen ook een ecclesia!

De betekenis van ecclesia G1577 is 'bijéén geroepen voor een bepaald doel', uit de context moet je dus opmaken voor welk doel ze bij elkaar zijn.

Ecclesia is het equivalent van qahal H6951, het betekent menigte, verzamelde gemeenschap, samenkomst, gemeente. Beide woorden geven aan dat je 'een' gemeente bent maar wát maakt ons nu tot Zijn gemeente...daarover een andere keer meer!

Wanneer Stefanus in Handelingen 7:37-39 spreekt over *'Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst (G1577= H6951) bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinai, en bij onze vaders, Die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaders wilden Hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte; (*Deut.18:18)'* lezen we in deze verzen dat Yeshua daar in de samenkomst was toen Vader Zijn Torah gaf.

Wat duidelijk wordt is dat 'de gemeente' niet pas ontstaan is vanuit nieuw gelovigen in Yeshua Zij is gevormd vanaf dat Vader een volk uitkoos voor Zijn Naam.

Dat de Geest zichtbaar werd voor iedereen op die bijzondere dag is geen toevaligheid...