

Olie

Wist je dat...

De olie in de kruikjes van de vijf wijze maagden in Matt.25:1-13, niet het beeld van de Heilige Geest is?

Wij kennen olie als een beeld van de Heilige Geest.

Doorgaans is de uitleg van dit gedeelte in deze gelijkenis dat de vijf wijze maagden wel Geest vervuld zouden zijn en de vijf dwaze niet.

Maar...de Geest van de Vader ontvang je en kun je niet kopen, in Handelingen 8:18-20 wordt Simon hiervoor door Petrus bestraft!

In vers 9 zeggen de vijf wijze maagden tegen de vijf dwaze maagden dat ze zelf hun olie moeten gaan kopen omdat er anders niet genoeg is voor beide groepen.

Wat wordt dan bedoeld met de olie die ze zelf moeten kopen?

De olie staat voor de waarheid, wijsheid, tucht en verstand die gekocht kunnen worden, lees Spreuken 23:23.

'Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht.'

Waar de dwaze maagden een gebrek aan hadden was de Waarheid, Joh.17:17 *'Uw woord is de waarheid.'*

Het woord agorazo/kopen G59 in Matt.25:9 is het equivalent van qanah H7069 uit Spr.23:23.

Het betekent kopen, verwerven, aanschaffen, bezitten.

Je zult dus zelf moeten investeren om Zijn waarheid te bezitten.

Waarom konden de vijf wijze maagden hun olie dan niet geven?

Het woord dote/geef G1325 in Matt.25:9 is het equivalent van makhar/verkoop niet H4376 uit Spr.23:23.

Wij worden geboden om nooit afstand van de waarheid te doen!

Joh.18:37-38

'Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Yeshua antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?'

En gaf Hem weg...